

Vakantie zomer 2009

Dinsdag 9 juni zijn we na een heftig week end (bruiloftsfeest Maureen en Geert en Schreijers familie reünie) om net voor 9.00 vertrokken .

Via Duitsland rijden we naar Vianden in Luxemburg , we gaan naar Camping op dem Diech welke op loopafstand van de Stad is. We kiezen voor plaats 23 aan het water (de L,Our) . De camping is een gemeente camping maar wordt al vele jaren gepacht door een Nederlands echtpaar uit Maastricht. We maken een mooie wandeling , een autoritje en bezoeken Vianden. Het weer is niet echt mooi , na 3 nachten trekken we op vrijdagmorgen 12 juni , we bezoeken nog eerst de markt in Vianden en die stelt niks voor met uitzondering van de Grill wagen met hanen , we nemen een mooie haan mee , lekker voor onderweg. Het is 10.30 uur als we wegrijden en de lucht is strak blauw , de navigatie volgen we maar om naar ons volgende doel de SVR camping van Jean Perrin in Chatel sur Moselle . De camping wordt goed aangegeven in de stad maar ligt 5 km verder en ca 150 meter hoger , met de fiets dus niet te doen. Als we aankomen hebben we een beetje onze twijfels maar een maal voorbij de boerderij geweldig wat een mooie camping met unieke mooie grote plekken. Je zoekt een plaats uit en meld je dan bij de boerin, zij gaat wel 3 x per dag alles schoonmaken zelfs de randen van de vuilnisbakken worden niet vergeten. Zondag hebben we gefietst langs het kanaal des Vogeses 15 km op en 15 km terug . Af en toe krijgen we een sputter regen over ons. 's avonds gaat het regen maar de nacht is droog. Maandagmorgen begint het weer te regenen en ons plan om nog een keer de andere kant uit te fietsen valt in het water. Dinsdag beloofd ook een zeer natte dag te worden en we willen dus eigenlijk verder trekken we pakken s avonds de luifel kletsnat in .



Ons plekje in Vianden



Schaapjes voor de tent,



geweldig uitzicht.

Dinsdag 16 juni zijn we om 6.00 uur klaar wakker het regent even niet , we staan op en vertrekken om 7.30 uur , even later zien we de eerste zonnestralen doorbreken en begint het droog te worden. We rijden gemakkelijk en besluiten om de camping bij Bescancon over te slaan en als we tegen 16.00 uur Camping Le Solitaire du Lac in St.Joritz oprijden hebben we 460 km afgelegd . Deze camping ligt het dichtste bij het meer en het verste van de autoweg af. We mogen onze eigen plek uitzoeken en komen op een mooi hoekje te staan. Het is wel heerlijk warm en in de zon is het zelfs te heet. Het meer kent bijna geen oevers met strand dus moeten we een stukje wandelen om bij het meer te komen. Woensdag morgen maken we een wandeling van ca 1,5 uur en het blijkt dat Nory dit niet meer aankan, uren heeft zij nodig om weer bij te komen en dan zijn de voorheupen nog helemaal stijf. Donderdag fietsen we 35 km heen en weer over het mooie toeristische fietspad het is weer erg warm. Nory vindt het niet meer zo leuk om mee te mogen in de kar , maar wil ook niet thuisblijven. Donderdag nacht is een zwoele klamme nacht en als het 's ochtend om 8.00 uur gaat regenen is het iets aan het afkoelen. We besluiten om een rondrit te maken en onze buurvrouw Conny een bezoekje te brengen in Le Grand Bornand, we rijden via Faverges naar Thones een prachtige stad jammer dat het zo hard regende , we eten heerlijk in La Clusaz , drinken thee bij Conny en rijden via de Col des Glières naar Thorens/Glières naar Annecy

een mooie rit van 125 km . Zaterdag fietsen we naar Annecy en laten de hond thuis. We kijken onze ogen uit in het Venetië van Frankrijk , wat een hoeveelheid van terrassen en ijssalons , ook mooie en chique winkels, je waant je dan weer in Parijs. Annecy is echt de moeite waard.



Meer van Annecy

Annecy Venetië van Frankrijk Kasteelcamping Chigy

Zondag 21 juni het is vaderdag en wij vertrekken naar ons volgende plekje kasteel camping de Chigy in Luzy in de Bourgogne . Na bijna 300 km komen we aan en echt een droomplek hebben we gevonden , we kijken dan ook uit over meren en nemen een plekje dicht bij het meer het is op da aflopende hellingen wel even goed uitzoeken hoe te gaan staan maar uiteindelijk staan we waterpas zonder al te veel te krikken. Jammer dat de wind zo koud is we kunnen 's avonds helaas niet buiten zitten. We hebben gezellige burens Jaap en Leen uit Nijmegen en Johan en Reinske uit Houten. John kan er prima vissen en Ria schildert . We briden noch een avond met Reinske en Johan , en merken dat Nory echt oud begint te worden.

vrijdag 26 juni vetrekken we tegen 11.00 uur en via Mac Donalds (even inter netten) komen we om 13.00 uur aan op camping du Ternin in Lucenay –l'Eveque om deel te nemen aan een bridge week. We worden zee vriendelijk ontvangen maar kunnen geen plekje meer vinden tussen de al meest aanwezigen , Dus gaan wij op het 2^e veld staan .Als we de pootjes net hebben uitgedraaid barst er een onweersbui los. Later op de dag gaan we met een ieder kennis maken. Als we zondag tegen 17.00 uur weglopen om naar het restaurant te gaan blijken we de laatste te zijn een ieder is ver voor de tijd aanwezig, we genieten een eenvoudige maaltijd want onze gastheer en vrouw zijn wel kookgekken maar kunnen niet zulke grote groepen managen, we briden best gezellig maar worden als eerste afgeroepen bij het bekend maken van de uitslag dus de laatste plaats. Maandag maken we een leuke rondrit , en John gaat dinsdag fietsen met Menno en Anneke we maken een mooie tocht van 47 km. 's Avond wordt er weer gedineerd en gebridget en dit keer worden wij eerste en een ieder is zeer verbaasd. De woensdag blijven we maar fijn in de schaduw zitten bij de tent het is veel te warm om iets te ondernemen, wel krijgen we bridgeburen die het niet langer uithouden op de zonnige plekken op veld 1 . De donderdagmorgen gebruiken we om de stad Beaune te bekijken met zijn bijzondere betegelde daken , het is even moeilijk om een P-plaats te vinden. We kunnen moeilijk de juiste plekken vinden om mooie foto's te maken en er wordt ook veel gerestaureerd. Als we 's avonds weer gaan dineren en briden is de keuken beter geregeld en loge is toevallig ook kok en vond het leuk om mee te werken , wij eindigen deze avond weer in de onderste helft maar hebben wel het beste onze score voorspeld en worden daardoor beloond met een fles Rosé. Vrijdag is het dan de laatste dag en de reisleiding heeft voorgesteld dat we allemaal een klein gerechtje maken zodat we een 17 gangen buffet creëren, wij gaan voor stokbrood met gerookte zalm en brengen dit persoonlijk rond als voorafje , dit wordt goed gewaardeerd. Om 19.30 uur beginnen we

dus aan dit buffet wat er geweldig leuk uitziet en zeer geslaagd is. Als we tegen 23.00 uur afscheid nemen van een ieder is het nog drukkend warm.

Zaterdag ochtend worden we gewekt door onweer om 6.30 uur we staan dus maar op bakken een paar broodjes en koppellen aan in stromende regen, als we tegen 8.00 uur klaar zijn neemt John snel een douche en trek de droge kleren aan. Ons reisdoel is Jaulny bij Nancy maar als we daar even na 12.00 uur in de buurt zijn besluiten we om maar door te rijden naar onze volgende stop Camping Perlau in Monschau. In de stad Luxemburg worden we van de snelweg afgeleid, maar er wordt geen omleiding aangegeven en zoeken wij de korstte weg met de navigatie mede daardoor komen we pas tegen 17.00 uur aan op de camping. Het is een echte natuurcamping en we draaien de pootjes uit om een mooi plekje maar wat blijkt we kunnen niet de TV satelliet ontvangen, dus morgenvroeg maar verhuizen. Wel kunnen we lekker eenvoudig eten in het camping restaurant want Monschau zelf is ca 1,5 km verwijderd.

De zondag gebruiken we om weer een beetje bij te komen nadat we in een klein ½ uurtje verhuisd zijn. Wel maken we een tochtje rondom Monschau we kunnen het bijna niet geloven maar alle P Plaatsen zijn helemaal vol met auto's en bussen van heinde en ver. Tijdens de rondrit moeten we op een smalle steile weg omdraaien omdat we niet verder kunnen vanwege een ernstig ongeluk. De omgeving is erg mooi, het Roerdal en de Roersee zijn unieke mooie plekjes waar je goed kunt wandelen en voor de geoefende fietser mooi kunt fietsen ze hebben ook hier kooppunten.



Lachen



Lekker eten



spelletjes,

De maandag begint met stralende zon en wij besluiten om wandelend naar Monschau te gaan, Nory kan dan ook met ons mee. Als we Monschau binnen wandelen en wij de Glasshütte binnen gaan begint het net te regenen. De Glasshütte is een toeristisch spektakel er zijn naast de glasblazerij (kosten 2,50 €) enorm veel boetiekjes met allerlei glaswerk en souvenirs en in het midden diverse restaurants. Ria zou zich hier wel een hele dag zich kunnen vermaken. Nadat we met het treintje de stad hebben bezichtigd gebruiken we een maaltijd en besluiten om dinsdag maar huiswaarts te gaan, we hebben genoten van al het moois, en hebben 3100 km gereden. Monschau is echt de moeite waard.

