

Tocht door 7 landen met cultuur , natuur, rust en fietsmogelijkheden.

49 dagen ca 3650 km . Kosten ca 1100,-- € per equipe.

caravanreizen.eu
groepsreizen

Samen reizen met de caravan
 Het leukste wat er is!

geborgenheid
veiligheid
gezelligheid

Dag 1

We komen samen op het Knaus Campingpark in Eschwege (Hessen)

Dag 2

Reisdag naar onze camping nabij Praag u kunt van hieruit naar de Stad fietsen of met een treintje. Camping Vranov Nad is een heerlijke rustige camping

Dag 3 t/m 6

Volop gelegenheid om de Stad Praag en haar omgeving te bekijken.

Dag 7

Reisdag naar onze camping nabij Brno Camping Hana is een zeer vriendelijke camping.



Karlsbrug in de stad Praag.

Dag 8 t/m 11

Gelegenheid om de omgeving te leren kennen of lekker uit te rusten.

Dag 12

Reisdag naar onze camping in de stad Boedapest camping Arena ligt midden in de stad.

Dag 13 t/m 16

Gelegenheid om Boedapest te bezoeken zeker bij avond is de stad geweldig om te zien.

Dag 17

Al na 100 km zijn we op de camping aan het Balaton meer en nu maar hopen dat het lekker weer is.



Boedapest bij avond



Zonsondergang aan het Balaton meer.

Dag 18 t/m 22

Even lekker op adem komen of even de binnenlanden bezoeken het is aan u zelf.

Dag 23

Reisdag naar Plitvicka

Dag 24 en 25

Wij verblijven 2 dagen om dit geweldige natuurverschijnsel te bewonderen de meren en watervallen van Plitvicka zijn door de Unesco beschermd.

Dag 26

Reisdag naar onze camping op het eiland Krk, als we de kust naderen moet u genieten van de fantastische uitzichten naar de Adriatische zee.

Dag 27 t/m 32

Genieten van alles wat Krk ons te bieden heeft maar ook heerlijk tot rust komen.

Dag 33

Reisdag naar onze camping in Slovenië Camping Bled aan het beroemde meer van Bled.

Dag 34 t/m 36

Genieten van het mooie Bled.



De watervallen van Plitvicka



De Adriatische kust bij Krk.

Dag 37

Reisdag naar Oostenrijk een heerlijke rustige camping aan de Ossiacher See camping Kalkgruber zal ons graag verwelkomen.

Dag 38 t/m 42

Fietsen, wandelen, luiëren, of lekker uit eten gaan aan u de keus.

Dag 43

Even een kort ritje naar onze camping nabij Zell am See camping Maishofen ligt er super bij.

Dag 44 t/m 47

Genieten van Zell en haar omgeving of een ritje naar de Großglockner het is aan U. In Maishofen zullen we ons eindhiner genieten.



Camping Maishofen rustig genieten.

Dag 48

Reisdag naar onze laatste camping, camping Friedensbrücke in Neckargemund.

Dag 49

We gaan allen weer terug naar ons eigen Twente.