

“Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren”

Reis naar Zuid – Duitsland 20 dagen ca 1300 km

Kosten ca € 400,--

Wij beginnen deze reis in Eggelstetten bij Donauwörth aan de Romantische Straße.

De **Romantische Straße** is een van de bekendste toeristische routes in Duitsland. Zij loopt van Würzburg aan de Main naar Neuschwanstein en Füssen aan de voet van de Alpen. De route volgt grotendeels een oude handelsroute van de Main naar Tirol en verder naar Noord-Italië. Zij is zeer populair bij Japanse toeristen die op deze wijze een indruk hopen te krijgen van het oude, middeleeuwse Europa. De route verbindt middeleeuwse steden als Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen, Donauwörth, Augsburg en Landsberg am Lech, barokke kunstwerken als de Residentie van Würzburg en de Bedevaartskerk van Wies bij Steingaden met indrukwekkende kastelen als de Harburg en Hohenschwangau en Neuschwanstein. Naast een autoroute is er ook een fietsvariant van de Romantische Straße. De voormalige vrije rijksstad Donauwörth ligt aan de monding van de Wörnitz in de Donau en is ontstaan uit een visserskolonie op het eiland 'Ried' in de Wörnitz. De stad heeft een prachtig historisch centrum. Tussen het raadhuis en het Fuggerhaus verloopt de Reichsstrasse met zijn indrukwekkende patriciërshuizen. Het is een van de mooiste straten van Zuid-Duitsland



Donauwörth

Wij vervolgen deze reis naar Neckargemünd, de mooie camping onder Nederlandse leiding ligt direct aan de oever van de Neckar rivier. Van hier uit kun je gemakkelijk per trein of fiets de stad Heidelberg bezoeken. De omgeving is uitermate geschikt om te fietsen en mooie wandelingen te maken. De uitstapjes in het Neckardal, Odenwald, Kraichgau en Kurpfalz alsmede de Kastelen (Burgenstrasse) zult u niet snel weer vergeten. De stad Heidelberg met zijn mooie winkels en gezellige terrassen zal u zeker bekoren.



Kasteel bij Heidelberg.



Fietsen langs de Neckar is geweldig mooi.